

Gean:  
'Je wilt niet  
continu horen  
dat mensen je  
vader sexy  
vinden.'



Suus Ruis interviewt Gean, dochter van astronaut Wubbo Ockels

# 'Ik vond het soms lastig, een beroemde vader'

Gean Ockels (41) en Suus Ruis (40) hebben één ding gemeen: ze hebben allebei een beroemde vader. Gean schreef er een boek over en Suus was benieuwd naar hun overeenkomsten. Gean: **"Er zijn talloze keren geweest dat ik die achternaam verschrikkelijk vond."**

**Gean mailde mij** een tijdje geleden dat ze bezig was met een boek waarvoor ze dochters van bekende vaders ging interviewen. Of ik wilde meewerken. Ergens had ik haar graag willen helpen, want we kenden elkaar een beetje uit onze gezamenlijke tijd bij televisiebedrijf Endemol, maar mijn antwoord was een stellig 'nee'. In een kort berichtje verwees ik Gean door naar mijn zus Eva. Zij vindt dit soort dingen doorgaans leuk. Ik niet. De laatste jaren word ik

juist meer aangesproken op mijn werk als schrijver en journalist dan op mijn vader Willem Ruis, en dat wil ik graag zo houden. Mensen zeggen dan: 'Suus Ruis? Ja, ik lees weleens stukken van je in een tijdschrift.' En dat vind ik heel leuk. Het heeft me bloed, zweet en tranen gekost om dat punt te bereiken. Gean: 'Ik begreep Suus wel. Ik heb veel afwijzingen gehad tijdens mijn zoektocht naar dochters die ik kon spreken voor *Dit boek gaat niet over mijn vader*', vertelt Gean. 'Voor iedere dochter die toezegde, moest ik er vier benaderen. Vaak gaven ze als reden dat ze zich niet als 'dochter van' wilden profileren, of dat ze hard hadden gewerkt om naam voor zichzelf te maken en niet op deze manier naar buiten wilden treden.'



Gean:  
'Dit zijn mijn  
vader en ik  
in 1994.'



Suus:  
'Heel gaaf, samen  
met papa op  
een catamaran.'

mijn eerste boek, kwam er zo veel bij mij naar boven over ons leven samen en over de talloze keren dat ik die achternaam frustrerend vond. Daar moest ik iets mee. Ik zie mijn boek als een zoektocht, of als therapie. Ik wilde in het onderwerp, waar ik nooit over wilde praten, duiken. Ik was benieuwd of mijn achternaam mij heeft gevormd, of zoiets een kind kán vormen. In mijn gesprekken met de andere dochters was er ongelooflijk veel herkenning. Dus ik kan absoluut zeggen dat ik heb gevonden wat ik zocht."

### Lekker ding

Toen ik Geans boek las, was er bij mij ook die herkenning. Over de vragen die je als dochter van een bekende Nederlander keer op keer krijgt, bijvoorbeeld. Vragen waar je over het algemeen weinig mee kunt. Gean beschrijft het in haar boek met humor: 'Ik kreeg vaak de vraag: "Hoe was het om jouw vader als vader te hebben?" Dan antwoordde ik

Ik begreep dat zelf heel goed. Er zijn miljoenen keren geweest dat ik niet over mijn vader Wubbo Ockels wilde praten en nu vroeg ik anderen te doen wat ik zelf zo vaak dus vreselijk vond. Heel ironisch eigenlijk. Maar juist daarom wilde ik met ze praten. Ik wilde weten hoe zij het hadden ervaren om door het leven te gaan met een bekende achternaam, of er overeenkomsten waren. Uiteindelijk zegden onder anderen Debbie Koeman, Sylvia Timofeeff, Sanne Terlouw en Morrison Schiffmacher toe."

### Frustrerend

Er is een ding dat ik nog niet helemaal begrijp. In de inleiding van haar boek vertelt Gean hoe vervelend ze het op talloze momenten vond om een beroemde vader te hebben. Toch is dit al het tweede boek van haar hand – na *De zeven levens van Wubbo Ockels*, uit 2010 – dat over haar vader gaat. Op deze manier houd je toch in stand dat mensen altijd over je vader beginnen? "Misschien wel", antwoordt Gean. "Maar ik heb het vooral voor mezelf geschreven. Toen ik mijn vader sprak voor

'Er zijn miljoenen keren geweest dat ik niet over mijn vader Wubbo wilde praten'

meestal: "Weet ik veel, hoe was het om jouw vader als vader te hebben?" Of wat dacht je van mensen die altijd zeggen dat ze je vader ergens hebben gezien of ontmoet. Ook ik weet nooit zo goed wat ik moet antwoorden als ik te horen krijg dat mensen mijn vader Willem ooit een keer de hand hebben geschud in een restaurant of een praatje met hem hebben gemaakt tijdens een vakantie in Spanje.

### Verliefd

Ik moest grinniken toen ik las dat talloze vrouwen ongevraagd aan Gean vertellen dat ze stiekem een beetje verliefd op haar vader waren. Ik denk dat ik nog minstens twintig keer per jaar dezelfde opmerking over mijn eigen vader krijg. Ik vind dat lief, en best leuk om te horen, maar als je er even over nadenkt, is zo'n opmerking natuurlijk best gek. "Maar ook wel logisch", lacht Gean. "Onze vaders waren charmante mannen. Maar je wilt echt niet horen dat je vader

'Ik zie mijn boek als een zoektocht, als een soort therapie'

sexy was! Soms heb ik de neiging om voor de grap te antwoorden: 'Weet je dat ik jouw vader eigenlijk ook altijd een ontzettend lekker ding heb gevonden?' Maar dat doe ik natuurlijk nooit, haha." Plotseling stelt Gean me de vraag of mensen mij weleens arrogant vinden. Ik ben even van mijn stuk gebracht, maar als ik een paar seconden nadenk kan ik niet anders dan bevestigend antwoorden. Ik hoor in elk geval ontzettend vaak dat ik afstandelijk ben. Maar hoe ze hier nou ineens bij komt... "Werkelijk iedere dochter die ik sprak voor mijn boek, begon hierover. Niet altijd in precies dezelfde bewoordingen, maar het werd steeds genoemd. Arrogant, de kat uit de boom kijken, afstand. Wat ik ook grappig en opvallend vond, is dat alle dochters periodes

kenden waarin ze zich alleen met hun voornaam voorstelden. Dat heb ik zelf ook gedaan." Ook dit is voor mij een bekend fenomeen. Tijdens mijn studie was ik gewoon Suus. Niet Suus Ruis. Veel makkelijker. Ik vraag Gean of het niet moeilijk is om door dit boek weer zo veel over haar vader te moeten praten. Het is immers pas acht maanden geleden dat hij stierf aan de gevolgen van nierkanker. "Dat valt wel mee", zegt Gean. "Wij hebben tijdens zijn ziekte een groot deel van die rouw al gehad. Voor ons was het moment dat de diagnose 'kanker' kwam, het shockmoment. We wisten dat het ongeneeslijk was, dus op dat ogenblik

begint de rouw. We hebben nog een jaar met elkaar gehad. Een jaar waarin we alles tegen elkaar hebben gezegd wat we wilden zeggen en een jaar waarin we heel goed afscheid hebben kunnen nemen."

### Lastig

In die periode was het voor mij wel nog moeilijker dan anders om 'de dochter van' te zijn. Iedereen wist dat hij ziek was en begon erover. Dat is zo privé. Mensen zeiden dat hij er nog zo goed en monter uitzag. Ja, misschien wel. Maar dat was zijn publieke gezicht. Wij zagen vaak die andere kant. Gean: "De ergste



rouw heb ik wel achter de rug, maar er zijn veel momenten dat ik ineens volschiet. Altijd als het niet uitkomt, natuurlijk. Ik mis hem ontzettend. Mijn boekpresentatie was ook zo'n moment dat ik dacht: waar is hij nou?" Gean was al bezig met haar laatste boek toen haar vader er nog was. De laatste Kerst die ze als gezin met elkaar samen waren, die van 2013, heeft ze de uitgebreide inleiding die ze schreef over haar eigen situatie voorgelezen aan haar familie. Haar ouders waren er stil van, ontroerd. Ze hadden veel dingen niet doorgehad. Dat het soms voor Gean wel lastig was, een bekende vader. "Dat kwam vooral omdat het dingen betreft waar je eigenlijk nooit over praat. De situatie was gewoon zoals hij was. Wat weinig mensen snappen, is dat het 'm in de herhaling zit, dat het vervelend wordt. Ze zeggen: 'Het is toch leuk als ze over je vader beginnen? Dat is vast een eer, je moet er juist trots op zijn!' Dat is ook wel zo, maar vooral als kind vond ik het lastig dat het altijd over hem ging."

### Verbazingwekkend

Gean: "Een van de belangrijkste conclusies die ik na het schrijven van dit boek kon trekken, was dat 'gewoon' niet altijd 'gewoon' is, en 'bijzonder' niet altijd 'bijzonder'. Ik bedoel: wat voor anderen normaal was, was voor ons speciaal. 'Gewoon' naar het park met je vader, bijvoorbeeld. Dat was voor ons niet gewoon, dat ging namelijk niet. En dat mijn vader de ruimte in ging: tja, dat was zijn werk."

Ik knik. Ik heb er nooit zo over nagedacht, maar in mijn jeugd was dat precies hetzelfde. Mijn vader ging niet met ons naar de kermis of naar het zwembad, dan werd hij te vaak aangesproken. Dat Johan Cruyff, Mies Bouwman, Willeke Alberti en Rita Moreno uit *West side story* op zijn verjaardagsfeest kwamen, was weer zó normaal, dat het het me eigenlijk niets interesseerde. Gean is extreem perfectionistisch, net als ik. Het is een gemene deler van

vrijwel alle kinderen die een bekende ouder hebben. Dit blijkt ook uit de psychologische onderzoeken die Gean heeft geraadpleegd voor haar boek. "Kinderen van beroemde ouders hebben in feite een onmogelijk rolmodel. De druk om succesvol te zijn, is enorm groot voor hen. Want succes is in de ogen van dat kind hetgeen wat de beroemde ouder heeft gevestigd." Misschien ben ik naïef, of heb ik jarenlang mijn ogen gesloten voor bepaalde dingen, maar het is verbazingwekkend hoeveel Gean en ik - en alle door haar geïnterviewde dochters - met elkaar gemeen hebben. Als ik destijds 'ja' had geantwoord op Geans verzoek, had ik al veel eerder deze verbanden kunnen leggen. Maar ja, het liep zoals het liep. Voordat we afscheid nemen, giechel ik dat ik trouwens best snap dat al die vrouwen een beetje verliefd op haar vader waren. Gean lacht. "En ik snap het van jouw vader."



**Wie:** Gean Ockels

**Woont in:** Delft, samen met haar man Rolph en zoons Casper (10) en Arthur (5)

**Dochter van:** natuurkundige, astronaut, piloot en hoogleraar Wubbo Ockels (1946-2014)

**Schrijver van:** *De zeven levens van Wubbo Ockels* en *Dit boek gaat niet over mijn vader*

**Werkt daarnaast als:** redacteur interne media bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

**Meest gehoord over haar vader:** "Was je erbij toen hij de ruimte in ging? Vond je dat eng?" "Stiekem was ik een beetje verliefd op je vader"

**Wie:** Suus Ruis

**Woont in:** Almere, samen met zoon Caesar (7)

**Dochter van:** televisiepresentator Willem Ruis (1945-1986)

**Schrijver van:** de romans *Tweede Viool* en *Zonde* en *Wat ze je niet vertellen over mama zijn*

**Werkt daarnaast als:** freelance journalist en columnist voor diverse tijdschriften

**Meest gehoord over haar vader:** "Was hij in het echt ook zo druk?" "Mis je hem?" "Stiekem was ik een beetje verliefd op je vader"



### Klik en win!

Ben je benieuwd naar het boek van Gean *Dit boek gaat niet over mijn vader*? Vriendin mag 10 exemplaren weggeven op [Vriendin.nl](http://Vriendin.nl)

