



DE ZEVEN LEVENS VAN WUBBO OCKELS

GEAN OCKELS



Reisverslag

Een deel van *De zeven levens van Wubbo Ockels* is een reisverslag. "Ga met Wubbo op stap en je maakt geweldige dingen mee. Er gebeurt altijd wat. We hebben fantastische ontmoetingen gehad. In het begin kostte het me soms moeite om in de rol van de journalist te komen. Een van onze eerste reizen was naar Aalst, waar zijn kwaadaardige niertumor is verwijderd. Er ontstond een indrukwekkend tweegesprek met zijn arts, maar ik durfde de recorder nog niet aan te zetten. Daar heb ik van geleerd! Vanaf dat moment stond hij altijd aan."

Van de vijf levensbedreigingen herinnert Gean zich het ongeluk in 1989 in Lille nog goed. Een Airbus landde bovenop het sportvliegtuig van haar vader. "Dat was heel heftig en het ongeluk zou hem jarenlang achtervolgen. Het was op Sinterklaasavond en dus werden wij er ook elk jaar weer aan herinnerd. Ik ben er nu pas achter gekomen dat hij dit ongeluk zelf al als de derde levensbedreigende situatie ervaart. De ruimtevlucht is er ook een omdat de Challenger bij de eerstvolgende vlucht verongelukte als gevolg van een oude ontwerpfout. Het was puur toeval dat het tijdens eerdere vluchten goed ging."

Dat Wubbo in 1982 bijna stierf aan een bacteriële infectie, wist Gean niet. Met zijn collega's praatte Gean in het kantoor van haar vader na over de hartaanval die hem in 2005 velde in de kantine van de Technische Universiteit Delft. Hij is daar door collega's en later in de ambulance en in het ziekenhuis gereanimeerd. "Wubbo heeft er een zware mentale klap van gehad. Hij dacht dat hij niet meer zichzelf was en staat sindsdien anders in het leven onder het motto: niemand kan me meer wat maken. Hij wil geen gezeur meer, maar werkt harder dan ooit. Als hij de keus heeft tussen polderen of er zelf voor gaan, dan gaat hij er altijd zelf voor. Zelfs als mensen zeggen: Dat kan niet, want... Hij wordt naïef genoemd en er wordt geklaagd dat hij niet overal rekening mee houdt. Maar zijn motto is en blijft: Optimisme is een verantwoordelijkheid. Niets is voor altijd onmogelijk."